

BARNENS TANKESMÅJA

Pyssekit



Hej handledare!

Barnens tankesmedja är ett initiativ från Diakonia. Genom workshops med pyssel, lekar och övningar vill vi skapa en arena där barn kan prata och fundera om mänskliga rättigheter. Samtidigt vill vi också samla in barns egna frågor om världens orättvisor. Sen ska vi skicka frågorna till Sveriges politiker, som en påminnelse om att sätta mänskliga rättigheter först.

I det här pysselkitet hittar du roliga ritövningar för barn under 10 år. Om barnen vill, får du gärna skicka deras teckningar och funderingar till oss, så att vi kan skicka dem till politikerna.

På www.barnenstankesmedja.se kan du också ladda ner ett metodkit med lekar och värderingsövningar för äldre barn.

Lycka till!



Barnens tankesmedja är en del av Diakonias arbete för att uppmuntra till dialog om värderingar, människosyn och en politik som sätter mänskliga rättigheter först.

Genom det här workshopmaterialet vill vi samla in barns egna frågor och funderingar om mänskliga rättigheter. Sen ska vi skicka frågorna till svenska politiker. Både för att uppmäna till handling, men också för att öka barns delaktighet och inflytande i samhället.

Läs mer på www.barnenstankesmedja.se

Så här funkar det!

Förberedelser och material

- Skriv ut det här dokumentet (ej dubbelsidig utskrift)
- Pennor
- Saxar

1. Introduktion

Samla barngruppen och inled workshopen med att läsa upp brevet från Barnens tankesmedja.

2. Övningar

Pysselkitet innehåller några små rit- och klippövningar. Det viktigaste är att inte ha några pekpinnar! Det finns inget rätt och fel!

- Rita det bästa du vet!
- Rita det du tycker att alla i världen ska få!
- Rita det du önskar dig mest av allt!
- Gör en egen affisch
- Rita drömmar!
- Färglägg själv

3. Avslutning

Avsluta workshopen med att fråga vilka barn som vill skicka sina teckningar och funderingar till Sveriges politiker.

Skicka teckningarna till:
Sara Hugosson C/O Diakonia, Box 14038,
167 14 Bromma

Okej, nu kör vi!

Samla barngruppen och berätta att du har blivit kontaktad av Barnens tankesmedja som behöver er hjälp. Läs upp brevet nedan!



Hej!

Att gå i skolan, att få äta dig mätt, att få säga det du tycker och bli kär i precis vem du vill... visst låter det som saker alla borde få göra? Saker som alla människor borde ha rätt till? Därför kallas det för mänskliga rättigheter! Men alla får inte gå i skolan, äta sig mätta, säga vad de tycker eller bli tillsammans med vem de vill. Det är inte okej! De mänskliga rättigheterna ska gälla alla! Men det finns många länder i världen där de som bestämmer struntar i det! Och det vill vi ändra på!

Därför har vi startat Barnens tankesmedja – ni kanske undrar vad en tankesmedja är? Jo, det hörs ju på namnet – en tankesmedja är smarta människor som träffas för att tänka och rita tillsammans! Och nu är ni en del av Barnens tankesmedja!

Tillsammans ska vi rita och tänka och tycka! Om vad alla barn har rätt till och vilken värld vi vill leva i.

Om ni vill, ska vi skicka era teckningar till Sveriges politiker! Så att de ser att vi bryr oss! Genom att skicka era teckningar kan vi visa politikerna att vi vill att världen ska vara en rättvis och bra plats att växa upp på – för alla barn!

Så kul att ni är med oss! Nu kör vi!

/ Sara



RITA DET BÄSTA DU VET:





JAG TYCKER ATT ALLA MÄNNISKOR I VÄRLDEN SKA FÅ:



VAD ÖNSKAR DU DIG MEST AV ALLT? RITA DET HÄR.



KLIPP UT ORDEN OCH GÖR DIN EGNA AFFISCH!

ALLA

MÄNNISKOR

HAR

RÄTT

ATT

TILL



LEKA

LEVA

SÄGA VAD DE VILL

ÄTA

SOVA



ÄLSKA VEM DOM VILL



SKOJA

LÄSA

KLÄTTRA I TRÄD







Det här är: vad drömmer hen om?

